

Hvad der skete i Påsken!

Et læseteater

Navn: _____

Rolle: _____

Jeg skal huske følgende ting:

Roller:

Fortæller (Kan evt. deles mellem flere)

Soldat 1

Soldat 2

Soldat 3

Jakob

Jesus

Markus

Josef

Peter

Judas

Ypperstepræsten

En pige

Pontius Pilatus

Røver 1

Røver 2

Maria

Maria Magdelene

Englen

Hvad der skete i Påsken!

Fortæller: Jesus og disciplene er på vej til Jerusalem for at holde påsken der. Folk stimler sammen ved vejen.

1. Scene:

Soldat 1 : Hvem er den mand?

Jakob : Det er Jesus, den nye konge!

Soldat 1 : Hm. Det må jeg fortælle til Herodes!

Alle: : Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Fortæller: Folk lægger deres kapper og frakker på vejen hvor Jesus går.

Jesus : Kom vi skal denne vej!

2. scene:

Fortæller: Jesus og disciplene sidder ved bordet.

Markus : Jesus, hvorfor er her ikke noget lam?

Josef : Ja, vi plejer at have et lam, hvad skal vi spise.

Jesus : Kære venner, tag dette brød! *Jesus brækker brødet i stykker og deler ud.*

Jesus : Dette brød er mit legeme. Spis det til minde om mig.

Jesus : Og denne vin er mit blod. Drik den til minde om mig!

Markus : Jamen Jesus, du er jo ikke død!

Jesus : Jeg skal snart dø! En af jer vil forråde mig!

Peter : En af os! Det kunne vi aldrig gøre!

Jesus : Jo, Peter. Du skal svigte mig to gange inden hanen galer.

Fortæller: Judas rejser sig og går sin vej, hvor mon han skal hen?

3. scene:

Fortæller: Jesus og disciplene gå til Getsemane have, de sætter sig i græsset. Der lyder et tordenbrag.

Jesus : Jeg er bange. Vil I ikke godt holde jer vågne?

Josef : Selvfølgelig, vi er jo sammen.

Peter : Vi svigter dig ikke.

Fortæller: Men lidt efter sover alle disciplene og Jesus sidder vågen alene!

4. scene:

Fortæller: Judas er hos Ypperstepræsten og soldaterne.

Judas : Jeg ved hvor Jesus er lige nu!

Ypperstepr. : Du får 30 sølvpenge, hvis du viser os vej til ham!

Judas : Kom med! Ham jeg hilser på er Jesus.

Fortæller: De kommer til Getsemane have. Judas går hen og stiller sig foran Jesus.

Jesus : Goddag Judas! Jeg ved hvorfor du kommer!

Judas : Øh, men.... nej!!

Jesus : Gør hvad du skal Judas!

Fortæller: Soldaterne kommer hen og tager fat i Jesus!

Ypperstepr. : Er du Jesus fra Nazareth?

Jesus : Ja, det er mig!

Ypperstepr. : Er du guds søn?

Jesus : Det siger du selv!

Ypperstepr. : Hører I, han indrømmer, han skal dømmes til døden!

Soldat 2 : Kender du denne Jesus?

Peter : Jeg har ikke set ham før i dag!!

En pige : Jo, du kom sammen med ham i går!!

Peter : (råber) Det passer ikke! Jeg kender ham ikke!!

Fortæller: Hanen galer og Peter tager hænder op foran ansigtet!

5. Scene:

Fortæller: Soldaterne fører Jesus frem til Pontius Pilatus.

Soldat 2 : Denne mand har brudt loven og spottet gud!

Pontius P. : Er du jødernes konge?

Jesus : Det sagde du selv.

Pontius P. : Du er ikke bange. Se på alle de mennesker.

Fortæller: Pontius Pilatus tænker sig om. Så siger han.

Pontius P. : Hent fangen Barrabas herop.

Fortæller: Soldaterne kommer med fangen og stiller ham ved Pontius Pilatus.

Pontius P. : Folket dømmer: Hvad skal jeg gøre ved Barrabas?

Alle : Slip ham fri.

Pontius P. : Hvad skal jeg gøre ved Jesus?

Alle : Korsfæst ham. Korsfæst ham!!

Pontius P. : Godt! Før ham bort!

6. Scene:

Fortæller: Soldaterne trækker af sted med Jesus. De binder ham til et kors. De binder også de to røvere til deres kors.

Røver 1. : Hvis du er Kristus, så få os væk herfra!

Røver 2. : Ha! Han kan ikke en gang redde sig selv!

Fortælleren: Efter lidt tid høres et tordenbrag og Jesus lukker øjnene.

Soldat 1. : Jeg tror alligevel han var Guds søn.

7. Scene:

Fortæller: Jesus lægges i en hule med et klæde over sig, døren lukkes til. En soldat står på vagt.

8. Scene:

Fortæller: Maria Magdalene og Maria er på vej ud til graven. Da de kommer er soldaten væk og døren åben.

Maria : Se, døren er åben.

Maria M. : Jesus er væk, hvad er der sket?

Englen : Vær ikke bange! Jesus er stået op fra de døde!

Fortæller: Jesus dukker op ved siden af dem et kort øjeblik og forsvinder så igen.