

## Kopiark til tankestartergruppe-lederne (klip evt. en seddel ud til hver tankestarter-leder)

### Tankestarter – TAK?!

Opdel deltagerne i grupper af ca. 4 - 6 (gerne med en leder/assistent i hver), sæt jer omkring tankestarterne og snak om spørgsmålene og billederne. Sørg for at alle komme til orde. Spørg ind til bønnerne og hvordan det gik med at sige tak. Spørg også til hvad det gør ved andre og en selv, når man siger tak.

Vær ikke bange for at give tænke-tid, hvor der kan blive stille, inden tankerne bliver til ord og tungen kommer på gled. Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal nå omkring alle billeder og spørgsmål, men at det er fint nok at snakke om det, som billeder og spørgsmål sætter i gang hos den enkelte gruppe.

Afslut evt. med en runde hvor alle siger: Jeg vil gerne sige tak for ....

**Billederne** illustrerer forskelligheden i, hvad man er taknemmelig for: vand, som vi oftest tager for givet, jordbær på en sommerdag, en god kop kaffe – Tak for kaffe! Når man begynder at lægge mærke til alt det, vi får, men som vi tit tager for givet, så vokser taknemmeligheden. Nogle gange kommer tak til udtryk i grin og store smil, andre gange ved at tænde lys. I den blå baggrund står tak skrevet på forskellige sprog (merci, danke, kasih, shukran, tesekur osv). Snak frit om spørgsmål og billeder – suppler evt. med:

-Hvornår er det svært at være taknemmelig? / -Kan man være taknemmelig igennem hele livet?

-Hvad er forskellen på Tak! og Tak? / -Hvad har vi at sige tak for?

### Eksempler på brobygningsmuligheder mellem bibelfortælling og hverdagsliv

- Når den spedalske stopper op og siger tak, opdager han pludselig hvad det er han har fået og bliver mere taknemmelig. På samme måde når vi stopper op og siger tak (for hjælpen, for mad, for kaffe, for venskab, for smil, for livet), så opdager vi måske også, hvad det er vi har fået og bliver taknemmelig.
- I kristendommens tydningsunivers er alt givet af Gud (liv, luft, vand, natur, livskraft, jordbær). Som mennesker har vi det måske med at tage alt dette for givet. Ved at bruge det lille ord 'tak', kan vi måske lære at sætte pris på det, vi får givet.
- Når man siger tak til hinanden, er det ligesom at blive liket. For så viser man, at man har set det de gør og sætter pris på det. Husk det især med dine forældre og dine ledere ☺

### Tankestarter – TAK?!

Opdel deltagerne i grupper af ca. 4 - 6 (gerne med en leder/assistent i hver), sæt jer omkring tankestarterne og snak om spørgsmålene og billederne. Sørg for at alle komme til orde. Spørg ind til bønnerne og hvordan det gik med at sige tak. Spørg også til hvad det gør ved andre og en selv, når man siger tak.

Vær ikke bange for at give tænke-tid, hvor der kan blive stille, inden tankerne bliver til ord og tungen kommer på gled. Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal nå omkring alle billeder og spørgsmål, men at det er fint nok at snakke om det, som billeder og spørgsmål sætter i gang hos den enkelte gruppe.

Afslut evt. med en runde hvor alle siger: Jeg vil gerne sige tak for ....

**Billederne** illustrerer forskelligheden i, hvad man er taknemmelig for: vand, som vi oftest tager for givet, jordbær på en sommerdag, en god kop kaffe – Tak for kaffe! Når man begynder at lægge mærke til alt det, vi får, men som vi tit tager for givet, så vokser taknemmeligheden. Nogle gange kommer tak til udtryk i grin og store smil, andre gange ved at tænde lys. I den blå baggrund står tak skrevet på forskellige sprog (merci, danke, kasih, shukran, tesekur osv). Snak frit om spørgsmål og billeder – suppler evt. med:

-Hvornår er det svært at være taknemmelig? / -Kan man være taknemmelig igennem hele livet?

-Hvad er forskellen på Tak! og Tak? / -Hvad har vi at sige tak for?

### Eksempler på brobygningsmuligheder mellem bibelfortælling og hverdagsliv

- Når den spedalske stopper op og siger tak, opdager han pludselig hvad det er han har fået og bliver mere taknemmelig. På samme måde når vi stopper op og siger tak (for hjælpen, for mad, for kaffe, for venskab, for smil, for livet), så opdager vi måske også, hvad det er vi har fået og bliver taknemmelig.
- I kristendommens tydningsunivers er alt givet af Gud (liv, luft, vand, natur, livskraft, jordbær). Som mennesker har vi det måske med at tage alt dette for givet. Ved at bruge det lille ord 'tak', kan vi måske lære at sætte pris på det, vi får givet.
- Når man siger tak til hinanden, er det ligesom at blive liket. For så viser man, at man har set det de gør og sætter pris på det. Husk det især med dine forældre og dine ledere ☺