

Til spejderlederen:

Andagt vedrørende madspild og gud

Mad skal ikke gå til spilde! Tværtimod skal man sige tak for mad – både til den der har lavet maden og til Gud. Det er der to grunde til. For det første er mad ”Guds gode gaver”, og når man er taknemmelig for maden, lader man den ikke gå til spilde. For det andet kræver maden en masse af både mennesker og jorden. Mennesker arbejder og jorden er nødvendig for, at maden kan vokse – uanset om det er kartofler eller frikadeller. Men der er mange sultne mennesker (og dyr), og der er grænser for, hvor meget mad der kan komme fra jorden. Også derfor skal vi lade være med at lade maden gå til spilde.

Når vi takker Gud for maden, er det lettere at passe på den og ikke spilde den.

Måske undrer du dig over at man takker Gud for maden. Men det gør man, fordi man tror, at det i virkeligheden er Gud, der giver os maden. Sådan er det i Bibelen. I et af de digte, som man kalder salmer, står der blandt andet:

Du [Gud] vander bjergene fra din højsal,
jorden mættes med frugten af dit værk.
Græs lader du gro til kvæget,
og planter til tjeneste for mennesker,
så der frembringes brød af jorden
og vin, der giver mennesker glæde.
Deres ansigt glinser af olie,
og brødet giver mennesket nye kræfter.

Hvor er dine værker mange, Herre!
Du har skabt dem alle med visdom,
jorden er fuld af dit skaberværk.

Alle har det håb til dig,
at du giver dem føde i rette tid;
du giver dem, og de samler op,
du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver;
du skjuler ansigtet, og de forfærdes,
du tager deres ånd bort, og de dør
og bliver til jord igen;
du sender din ånd, og der skabes liv,
du gør jorden ny.

(uddrag fra salme 104)

At tro på Gud og at takke Gud for maden har altid hjulpet mennesker, til ikke at lade maden gå til spilde.

Men der er også noget andet. Gud har skabt os mennesker til at arbejde og sørge for, at alle kan få mad at spise. Så mennesker er Guds medarbejdere, når de er landmænd, der dyrker korn m.m eller

opdrætter grise og køer. Men mennesker er også Guds medarbejdere, når de transporterer korn og mælk fra landmanden til videre forarbejdning – og når de arbejder på fabrikken, der laver det til mad – og når de transporterer det fra fabrikken ud i forretningerne, hvor vi kan købe maden. Som Guds medarbejdere hjælper mennesker altså Gud, så vi alle sammen får Guds gode gaver. Så at være taknemmelig mod Gud og mod mennesker er slet ikke så forskelligt.

Den uredigerede udgave

Madspild

Verdensmål: 12

Tidsforbrug: 1 møde

Materialer:

Overskudsmad. Køkkenredskaber.

Over halvdelen af al verdens mad bliver smidt ud. Samtidig er der over 800 millioner mennesker der sulter- et tal der kun stiger på grund af oversvømmelser og tørke på grund af klimaforandringerne. Til denne aktivitet skal spejderne lære at se en værdi i mad der ellers ville have været smidt ud.

Forberedelse: Kontakt det lokale supermarked et par dage før, og hør ad om der er mulighed for at få overskudsvarer - i form af frugt og grønt fra den pågældende dag.

Sådan gør du: På selve dagen kokkerer spejderne mad ud fra hvad I har modtaget fra det lokale supermarked. Her gælder det om at være kreativ. Grøntsager kan altid blandes sammen med noget pasta eller bulgur og man kan også nemt lave grøntsagsfrikadeller ud af mange typer af grøntsager. Inddel spejderne i hold efter hvad de helst vil lave.

Når forældrene kommer kan de spise med alt efter hvor meget mad der er. Hvis der ikke er så meget mad kan de også blot få en lille smagsprøve. Mens der spiser kan man tænke over nedenstående spørgsmål.

Refleksionsspørgsmål:

- Tænker du på, at maden er lavet af varer, der ellers ville være gået til spilde?
- Når man siger tak for mad, er der så andre, man kan takke, end lige hende eller ham, der har levet maden?

- Synes du er det svært at takke Gud for maden, fordi det er svært at forstå, at det er Gud der har skabt maden?
- Hvilke slags forretninger tror du smider mest mad ud? (måske bagere og restauranter?)
- Siger du tak for maden derhjemme?

Lederen kan sige til børnene: (vedrørende madspild og Gud)

Mad skal ikke gå til spilde! Tværtimod skal man sige tak for mad – både til den der har lavet maden og til Gud. Det er der to grunde til. For det første er mad ”Guds gode gaver”, og når man er taknemmelig for maden, lader man den ikke gå til spilde. For det andet kræver maden en masse af både mennesker og jorden. Mennesker arbejder og jorden er nødvendig for, at maden kan vokse – uanset om det er kartofler eller frikadeller. Men der er mange sultne mennesker (og dyr), og der er grænser for, hvor meget mad der kan komme fra jorden. Også derfor skal vi lade være med at lade maden gå til spilde.

Når vi takker Gud for maden, er det lettere at passe på den og ikke spilde den.

Måske undrer du dig over at man takker Gud for maden. Men det gør man, fordi man tror, at det i virkeligheden er Gud, der giver os maden. Sådan er det i Bibelen. I et af de digte, som man kalder salmer, står der blandt andet:

Du [Gud] vander bjergene fra din højsal,
 jorden mættes med frugten af dit værk.
 Græs lader du gro til kvæget,
 og planter til tjeneste for mennesker,
 så der frembringes brød af jorden
 og vin, der giver mennesker glæde.
 Deres ansigt glinser af olie,
 og brødet giver mennesket nye kræfter.

Hvor er dine værker mange, Herre!
 Du har skabt dem alle med visdom,
 jorden er fuld af dit skaberværk.

Alle har det håb til dig,
 at du giver dem føde i rette tid;
 du giver dem, og de samler op,
 du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver;
 du skjuler ansigtet, og de forfærdes,
 du tager deres ånd bort, og de dør
 og bliver til jord igen;
 du sender din ånd, og der skabes liv,
 du gør jorden ny.

(uddrag fra salme 104)

At tro på Gud og at takke Gud for maden har altid hjulpet mennesker, til ikke at lade maden gå til spilde.

Men der er også noget andet. Gud har skabt os mennesker til at arbejde og sørge for, at alle kan få mad at spise. Så mennesker er Guds medarbejdere, når de er landmænd, der dyrker korn m.m eller opdrætter grise og køer. Men mennesker er også Guds medarbejdere, når de transporterer korn og mælk fra landmanden til videre forarbejdning – og når de arbejder på fabrikken, der laver det til mad – og når de transporterer det fra fabrikken ud i forretningerne, hvor vi kan købe maden. Som Guds medarbejdere hjælper mennesker altså Gud, så vi alle sammen får Guds gode gaver. Så at være taknemmelig mod Gud og mod mennesker er slet ikke så forskelligt.